



Fanga Musow

Nieuwsbrief december 2016

Fanga Musow • 2e Daalsedijk 2b • 3551 EJ Utrecht
030- 6624260 • www.fangamusow.nl • info@fangamusow.nl

Vlak voor de kerstdagen willen we u graag bijpraten over alles wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Begin maart stonden we stil bij het tienjarig bestaan van Fanga Musow, een bijzonder moment. Velen van u heb ik persoonlijk mogen ontmoeten en onze 'krachtige vrouwen' hadden een belangrijke rol gedurende deze dag. Voor enkele vrouwen betekende 2016 een nieuw begin, een legaal verblijf in Nederland, soms samen met hun kinderen. Voor anderen was het een minder goed jaar, voor hun gaan we in 2017 nieuwe mogelijkheden onderzoeken.

Stichting Seguro, waar Fanga Musow onderdeel van is, kreeg afgelopen jaar subsidie om een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan te nemen. De afstand tussen onze mensen en de gezondheidszorg is soms erg groot, door de cultuur- of taalbarrière, of omdat de bewoners het vertrouwen in de gezondheidszorg zijn kwijtgeraakt. Christel ten Berge is sinds begin juni bij ons werkzaam en heeft al veel belangrijk werk verricht.

We willen u, mede namens het team van Stichting Seguro en al onze bewoners, fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017 wensen.

Kitty Penninga
Voorzitter Stichting Seguro



Jubileum – tien jaar Fanga Musow

Het is inmiddels al even geleden, maar met heel veel plezier kijken we terug op de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Fanga Musow. Op 8 maart is hier uitgebreid bij stilgestaan samen met de oprichters, vrijwilligers, medewerkers, (oud-)bewoners, samenwerkende organisaties, donateurs, fondsen en politiek. Velen van u waren aanwezig. Hartelijk dank voor uw support door alle jaren heen!



Het werk van Fanga Musow heeft veel betekend in het leven van diverse vrouwen en kinderen. Zij gaven hier een mooie getuigenis van in een speciaal voor het jubileum gemaakte video. Fanga werd beschreven als een thuis, als familie, een veilige plek om van daaruit weer verder te durven kijken. Ook de huidige bewoners spraken hun dank uit, en lieten dit zien in een

spetterde taart en heerlijk eten. In speeches en interviews werd de huidige positie van ongedocumenteerden geschetst, de noodzaak tot oprichting van Fanga Musow en wat daar alle-

maal bij kwam kijken. Verder is ingezoomd op de impact die het vluchtverleden en de huidige situatie heeft op de kinderen (en moeders) en wat zij daarin nodig hebben.

Fanga Musow, het betekent Krachtige Vrouwen, maar onze vrouwen zijn ook kwetsbaar. De afgelopen tien jaar is gebleken dat hulp voor deze vrouwen keihard nodig is. We hebben kwetsbare vrouwen geholpen om weer krachtige vrouwen te worden. Het is de eigen kracht en veerkracht van de vrouwen die ons inspireert en die hen sterk maakt en vooruit helpt.



De nieuwe orthopedagoog stelt zich voor

Sinds september 2016 heb ik het stokje overgenomen van Imke van Lotringen bij Stichting Seguro. De hoogste tijd dus om me aan jullie voor te stellen! Mijn naam is Katja van Roij en



naast mijn baan als gezinswerker bij een buurtteam Jeugd en Gezin, werk ik nu als orthopedagoog bij Fanga Musow.

In mijn vorige baan heb ik een aantal slachtoffers van mensenhandel begeleid. Ik heb dit altijd een boeiende doelgroep gevonden en het voelde dan ook als een voorrecht om deze vrouwen en hun kinderen te mogen begeleiden. Soms was het leggen van contact een uitdaging door traumatische gebeurtenissen in hun leven, maar vaak werd ik verrast door een enorme (veer)kracht en een rotsvast geloof in een betere toekomst. Ik was dan ook blij

dat ik aangenomen werd bij Fanga Musow!

Ik heb geleerd dat veerkracht zich ontwikkelt in interactie met belangrijke anderen. Een groot deel van het helen en herstellen van nare gebeurtenissen vindt plaats in de directe leefomgeving van het kind en de moeder. Hierbij is een pedagogisch basisklimaat dat veilig, voorspelbaar en betrouwbaar is heel belangrijk. Ik hoop bij Fanga Musow de veerkracht van de moeders en kinderen te kunnen laten groeien, maar tegelijkertijd ook te mogen leren van hun cultuur en achtergrond. Mezelf blijven ontwikkelen vind ik belangrijk en ik draag ook graag een steentje bij aan het groeiproces van anderen. Ik vind het dan ook erg inspirerend om bij Stichting Seguro te mogen samenwerken met stagiaires en vrijwilligers.

Ik wens jullie allemaal een veilig en inspirerend 2017!



Kinderactiviteiten

– door vrijwilliger Annemarie

Iedere woensdagmiddag kijken we verwachtingsvol naar het weer. Blijft het zonnig? Trekt de regen weg? Het liefst gaan we namelijk naar buiten! Voetballen, waterpistolen pret in het Julianapark, afkoelen in het zwembadje bij de Duizendpoot, een kinderboerderij verblijden met ons bezoek. En als



het echt te koud is of regent bouwen we huizen van Kapla, maken we fruitspiesjes of bezoeken we 'het huis van Sinterklaas'. Kindermiddag, wat een feest!



Moederdag, een mooie kans om de moeders te verrassen. De tafels van het buurthuis ingepakt met vuilniszakken, schorten voor en dan kunnen we schilderen. Roze, rood, blauw, groen? 'nee, deze!' En als je klein bent is het veel makkelijker én leuker om jezelf en je sokken en je hoofd en de vrijwilliger van een kleur te voorzien dan verf op een

schilderij te laten belanden. Gelukkig hebben we kinderen in alle leeftijden en kunnen we elkaar helpen.

'Nee, Annemarie, dat mag niet!' Hoewel ik enig vermoeden heb van partijdigheid in het voordeel van mijn tegenspeler doe ik echt en heus mijn best om te voetballen. En zo leer ik trucjes als overstappen en wordt me zelfs af en toe een doelpunt gegund. Gelukkig is Seguro inmiddels een grote-broer-stagiair rijker, waardoor niet alleen de vrouwen meer hun voetbalskills in praktijk hoeven brengen.

Samen met Jolien en de kinderen gaan we naar De Gagelsteede. Een hele busrit en hoeveel hoeken we ook omgaan, dat is allemaal nog Utrecht. Eén van de kinderen vertelt: 'ik kom ook uit Utrecht, maar een ander Utrecht'. In De Gagelsteede is veel te spelen, een zand-graafmachine, een kabelbaan, fietsen en dan elektriciteit opwekken. Ook gaan we kijken naar alle dieren: geiten en cavia's en konijnen. Het zien van een geit vindt de altijd vrolijke jongste toch een minder goed idee en levert bijna tranen op. En zo ontdekken we de wereld met elkaar.



De zomervakantie is de tijd voor lange middagen weg en zo hebben we het plan bedacht te gaan bowlen. De route gaat via het station waar we de treinen bekijken en een van de moeders toont haar verborgen talent en speelt piano! Voordat het bowlingscentrum open is spelen we verstopper-tje en klinkt het "één, twee, drie... tien, wie niet weg is, is gezien" door de hele kloostertuin. Het bowlen is een heel avontuur met andere schoenen en (ssst) toch maar hekjes voor sommigen van ons.

Herfst: Op een koude en regenachtige dag gaan we naar de winkel. Wat zullen we eens kiezen? Bananen of appels? Aardbeien of kersen? Lusten we watermeloen en krijgen we die mee? In het buurthuis doet iedereen mee. Banaan in stukjes, aardbeien ook, en mmm, ondertussen alvast proeven. Als alles daarna in goede samenwerking aan spiesjes geprikt is, wacht de afwastaak. En dat kunnen jongens prima, reken maar! Ook de Seguro-mensen van kantoor genieten mee van onze keukenkunsten.



De bewoners van het Fanga Musow huis

In deze rubriek volgen we de bewoners van het Fanga Musow huis. Alle namen zijn gefingeerd.

Wat is er toch veel gebeurd het afgelopen jaar! Laten we beginnen met de bewoners die begin 2016 in het Fanga-huis woonden.

Olivia en Isabel, de twee zussen uit Angola die al vijftien jaar in Nederland zijn, hebben eindelijk officieel te horen gekregen dat ze mogen blijven! Om dit te bereiken was veel doorzettingsvermogen nodig, van de advocaat, van ons, maar niet in de laatste plaats van de meiden zelf. Af en toe zonk de moed hen in de schoenen, maar ze bleven volhouden. Ze kunnen nu ook echt genieten van het prachtige resultaat. Er komt veel op ze af; van een DigiD aanvragen tot een bankrekening openen, van inloopavonden op scholen tot gesprekken met de mentor

over het 'studentenleven'. 2017 zal het jaar worden waarin ze voor het eerst op zichzelf gaan wonen en eindelijk kunnen ze dan een leven gaan leiden dat past bij hun leeftijd.

Gayane uit Armenië woont met haar elfjarige zoon *Vagan* op de bovenverdieping van het Fanga-huis. *Gayane* bakt nog steeds de prachtigste taarten, waardoor ze zelf haar zorgen ook even vergeet. Het ziet er helaas naar uit dat een nieuwe asielprocedure niet kan worden opgestart, een bekend probleem bij mensen uit Armenië. Het land is zo corrupt dat iedereen weet dat bepaalde dingen gebeuren, maar niemand erover wil verklaren. Ondertussen heeft *Vagan* behoorlijk wat gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als psychisch. Terugkeer naar Armenië zou schadelijk zijn voor zijn ontwikkeling, iets wat we kunnen onderbouwen met een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG doet individueel onderzoek naar de gevolgen die de jarenlange onzekerheid en de dreiging van uitzetting heeft voor kinderen van asielzoekers. Het komende jaar wordt dus spannend voor *Gayane* en *Vagan*. Gelukkig kunnen wij steun en af en toe wat afleiding bieden. De taarten van *Gayane* zijn overigens bij haar te bestellen, een legale manier om iets bij te verdienen door ongedocumenteerden en je bent verzekerd van een origineel cadeau!

Kleine *Samthanda* en zijn moeder *Noma* zijn sinds afgelopen zomer trotse bezitters van een verblijfsvergunning! *Noma* is snel met inburgering gestart en we zijn ons nu aan het oriënteren op woonruimte. Het zou mooi zijn als dat in Utrecht zou lukken, want *Noma* heeft hier inmiddels een netwerk opgebouwd, dat ze hard nodig heeft. Voor alles wat ze de afgelopen jaren heeft meegemaakt, krijgt ze hulp van de GGZ. *Samthanda* is intussen anderhalf en is een vrolijk ventje dat iedereen aan het lachen krijgt. De dochter van *Noma* is nog steeds in Nigeria. Omdat *Noma* nog niet voldoende inkomsten heeft, is het erg lastig om haar naar Nederland te laten komen. Dat neemt niet weg dat we het toch gaan proberen, want haar situatie daar is niet rooskleurig en natuurlijk wil *Noma* graag haar beide kinderen bij zich hebben. Nog een hoop te doen dus het komende jaar.

Vika uit Armenië woont ook al ruim een jaar bij ons. Net als bij *Gayane* is een asielaanvraag problematisch omdat ze niet kan bewijzen dat ze problemen heeft in haar thuisland. Dit traject hebben we dan ook op moeten geven. 2016 was echter toch een mooi jaar voor *Vika* want ze heeft een Nederlandse man leren kennen. Nu ze rustig de tijd hebben gehad om elkaar te leren kennen, zijn ze er beiden aan toe om te gaan samenwonen. Begin volgend jaar hopen *Vika* en haar vriend die stap te kunnen zetten.

De uit Peru afkomstige *Francisca en Camilo* zijn verhuisd naar iemand met een groot hart, die graag iets concreets wilde doen voor onze doelgroep. *Francisca* redt zichzelf eigenlijk heel goed en had onze extra ondersteuning niet meer nodig. Zo hebben wij weer plek voor vrouwen en kinderen die kwetsbaarder zijn.

Zoals bijvoorbeeld voor de Eritrese *Yodit* en haar zoontjes *Samson en Robel*. *Yodit* is net als veel andere Eritreeërs via de Middellandse Zee gevlucht naar Europa. Ze is aangekomen in Italië, heeft daar geen asiel aangevraagd maar is toch geregistreerd. De Dublin-verordening schrijft voor dat Italië dan verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. *Yodit* heeft onderweg en in Italië echter zoveel meegemaakt dat een terugkeer naar Italië voor haar traumatisch zou zijn. Bovendien is de opvang voor gezinnen met kinderen slecht geregeld, het is lang niet zeker dat er überhaupt een opvangplek beschikbaar is. Dit alles heeft ons ertoe doen besluiten *Yodit* en haar kinderen op te vangen en te wachten tot ze hier in Nederland asiel kan aanvragen. Ondertussen kan het gezin bijkomen van de vlucht en alle gebeurtenissen een beetje achter zich laten. *Yodit* doet erg haar best om Nederlands te leren en dit verloopt goed. Veel dingen begrijpt ze al, zelf iets zeggen is nog moeilijk maar gaat steeds beter. Haar zoontjes zijn bijdehante kereltjes die zich inmiddels al prima in het Nederlands kunnen redden. Hun vader kon niet mee en verblijft nog in Israël. We hopen dat hij zich uiteindelijk in Nederland bij zijn gezin kan voegen. Tot die tijd skypen ze bijna iedere dag.

Helaas krijgen we veel telefoontjes over vrouwen en kinderen die op straat staan en die we niet kunnen opvangen. Meestal omdat alle kamers bezet zijn, maar ook omdat vader en moe-

der samen met de kinderen opvang zoeken of omdat er een zoon bij is die al te oud is om in een vrouwenopvanghuis geplaatst te worden (we hanteren voor jongens bij binnenkomst een leeftijd van maximaal tien jaar). Hoewel we de mensen niet kunnen helpen met een opvangplek, proberen we wel mee te denken over oplossingen. Soms blijkt er toch recht te zijn op opvang in een AZC, of kunnen we iemand helpen aan een goede advocaat. Er zijn echter nog steeds te weinig opvangplekken voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in Utrecht. We hopen dat daar het volgend jaar verandering in komt.



De 100-ste liker!

Stichting Seguro heeft al enige tijd een Facebook-pagina, waar het nieuws over Fanga Musow en over de mannenopvang Seguro gedeeld wordt. In juli mochten we onze honderdste 'liker' verwelkomen en hoe kunnen we dat beter vieren dan met een taart van 'Gayane'?

Natuurlijk gaan we ook de tweehonderdste liker in het zonnetje zetten. Like daarom onze Facebook-pagina (www.facebook.com/StichtingSeguro) en nodig al je vrienden uit.



Giften van fondsen 2016

Stichting Kinderpostzegels, de **Van Baaren Stichting** en **Stichting Boschuyzen** steunen dit jaar het Kind in Beeld project met de uitbreiding Moeder en Kind. Via het Kind in Beeld project kunnen we een orthopedagoog inhuren die de kinderen professioneel begeleidt. De orthopedagoog coördineert de hulpverlening rondom de kinderen en traint de stagiaires en vrijwilligers in het omgaan met de kinderen. Het Moeder en Kind project richt zich op intensieve begeleiding in de praktijk van moeder en kind indien dit nodig is. De vrouwen en kinderen hebben veel meegemaakt als ze in het Fanga Musow huis binnen komen. De impact van dit vaak heftige en onzekere leven waar de kinderen in opgroeien is groot. Het heeft zichtbaar invloed op de sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling van het kind en op de relatie tussen moeder en kind. Deze relatie is vaak heel sterk, maar staat ook onder druk. Het kind krijgt de emoties van de moeder mee. De orthopedagoog kan met deze uitbreiding de moeders en kinderen die het nodig hebben een paar dagdelen per week begeleiden en coachen, als in een soort 'nanny-project'.

Het Joan Ferrier Emancipatiefonds binnen het **Oranjefonds** financiert voor de laatste keer de trainingen en cursussen voor de medewerkers, vrijwilligers en de bewoonsters. Dit fonds is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan het in 2014 overleden bestuurslid Joan Ferrier. Zij heeft zich lang ingezet voor de emancipatie en integratie in Nederland van vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond. Voor het komende jaar zijn we dus op zoek naar nieuwe financiers voor de trainingen van vrijwilligers en bewoonsters.

De Fundatie van den Santheuvel, **Sobbe**, **Janivo Stichting**, **Emmaus Haarzuilens**, **IJsselvliet Gevaertfonds**, **van der Hucht de Beukelaar Stichting** en **De Johanna Donk-Grote Stichting** steunen samen het Eigen Kracht programma van de vrouwen in het Fanga Musow huis. Een programma dat gebaseerd is op Kracht- en herstelwerk, waarbij de wensen en ambities van de vrouwen vertaald worden naar realistische doelen en wekelijkse acties.

De coördinatiekosten van het Fanga Musow huis worden door de **Gemeente Utrecht** gefinancierd.



Giften van particulieren en acties gehouden voor Fanga Musow in 2016

Speciale giften dit jaar kwamen van de Graal Nederland en KSBW.

De Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht collecteerde dit jaar weer voor ons, net zoals de Arkgemeente in Maarssen. De Zusters van Onze Lieve Vrouwe Stichting steunden ons met giften. Hartelijk dank!

Fanga Musow is aangesloten bij YouBeDo, een boekverkooper die 10% van de verkoop doneert aan een goed doel van uw keuze. Ga naar www.youbedo.com en selecteer Fanga Musow bij uw donatie.

Onze vaste donateurs, die ons met niet aflatende steun maandelijks of (half)jaarlijks steunen via een incasso of periodieke overschrijving zijn we heel erg dankbaar! Jullie steun vormt onze financiële basis.

Wilt u een steen(tje) bijdragen? Maak uw gift (periodiek) over op rekeningnummer NL77 TRIO 025.47.09.788 ten name van Stichting Seguro te Utrecht of stuur een mailtje naar fangamusow@seguro-opvang.nl en geef door dat u donateur wilt worden. Wij regelen dan de incasso voor u, met de door u gewenste termijn.



Periodieke schenkingen en nalaten

Stichting Seguro en daarmee Fanga Musow is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden – en soms zelfs volledig – aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Sinds 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking bij de notaris te laten vastleggen. Het voordeel van een periodieke schenking is dat u de volledige gift kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en dus niet te maken heeft met een drempel (1% van uw drempelinkomen). Een periodieke gift bestaat uit vooraf vastgestelde giften gedurende minimaal vijf jaar. Vooraf moet een schenkingsovereenkomst worden opgesteld tussen donateur en ontvangende stichting. Wij helpen u daar graag bij.

Daarnaast is het ook mogelijk om Fanga Musow in uw testament op te nemen. Met een legaat laat u een vooraf bepaald bedrag na, met een benoeming als erfgenaam laat u Fanga Musow voor een door u bepaald percentage delen in de nalatenschap. Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen, zodat uw hele gift kan worden gebruikt voor het goede doel.



Mijn nalatenschap – een bewuste keuze

Al vanaf het prille begin van Fanga Musow is Ineke een trouwe donateur. Ze weet niet meer precies hoe ze Fanga heeft leren kennen, misschien door een stukje in de krant, misschien door een e-mail van GroenLinks waar ze lid van is. In ieder geval herinnert ze zich de beelden uit het nieuws van afgewezen asielzoekers die de nacht in een bushokje moesten doorbrengen. Toen Fanga Musow zich ging inzetten voor vrouwen en kinderen, de meest kwetsbaren uit deze groep, wist Ineke: dat doel ga ik steunen. Ze was erbij toen Fanga haar vijfjarig jubileum vierde, een etentje met bewoners en vrijwilligers, ergens in een buurthuis. Ze was ook bij het tienjarig jubileum, afgelopen jaar in maart. We raakten met elkaar aan de praat en Ineke vertelde dat ze Fanga Musow heeft opgenomen in haar testament, als één van de goede doelen die ze ook na haar dood wil steunen. En ze wilde er ook best over vertellen in de nieuwsbrief, 'misschien brengt het anderen ook weer op ideeën', zei ze. Op een vrijdagmiddag in december sprak ik met haar, in haar gezellige woonkamer in Wittevrouwen.

Ineke vertelt dat ze protestants is opgevoed: 'we spaarden de zilveren doppen van de melkflessen voor de zending'. Daar ergens moet het begonnen zijn, de interesse voor de derde wereld en het besef dat veel mensen het niet zo goed hebben als wij. Tijdens haar studie chemie in Delft deed ze een cursus ontwikkelingshulp, die door de NOVIB georganiseerd werd op zaterdagochtend. Later reisde ze met haar man naar onder meer Bhutan, Costa Rica, Peru en naar Curaçao, waar de familie van hun deeltijd-pleegdochter vandaan komt. In haar woonkamer zijn diverse souvenirs van die reizen terug te vinden.

'Doneren aan Fanga Musow is één van de dingen die je kunt doen als je het niet eens bent

met het regeringsbeleid. Het is ook een concreet doel: je weet als donateur precies wat er met het geld gebeurt'. Ook de sfeer binnen Fanga Musow heeft indruk gemaakt op Ineke. Tijdens de twee jubileumbijeenkomsten die ze heeft meegemaakt, overheerste het positieve gevoel. 'Er zijn veel betrokken vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en de vrouwen en kinderen zorgen zelf ook voor veel positieve energie. Voor de vrouwen is de tijd bij Fanga Musow een periode om tot rust te komen, om de zorgen te kunnen delen. Kinderen kunnen weer helemaal kind zijn. Ook vind ik het erg leuk om de updates in de nieuwsbrief te lezen. Als bewoners na zoveel jaren dan toch een verblijfsvergunning krijgen, dat blijft fantastisch'.

Toen Ineke en haar man een aantal jaren geleden een testament opmaakten, besloten ze hierin ook een paar goede doelen op te nemen. Fanga Musow hoorde daarbij, vonden ze. 'Onge-documenteerde vrouwen en zeker hun kinderen vallen vaak tussen wal en schip, zij hebben extra ondersteuning nodig. Gezien het politieke klimaat zal een organisatie als Fanga Musow helaas wel nodig blijven, maar dat maakt het ook een stabiele organisatie. Ik hoef niet bang te zijn dat Fanga Musow straks niet meer bestaat'.

Fanga Musow is natuurlijk erg blij met mensen zoals Ineke. Het feit dat Fanga als één van de erfgenamen is benoemd, geeft blijk van een groot vertrouwen in onze organisatie en in het werk dat we doen.



Kopij en colofon

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Annemarie Goosens, Katja van Roij, Marion Etman, Anneke Boerma en Lilian Bruigom (eindredactie). Speciale dank gaat uit naar Nils Buis van *Om Tekst en Vorm* voor de vormgeving van de nieuwsbrief.

Contact

Fanga Musow • 2e Daalsedijk 2b • 3551 EJ Utrecht

T: 030 – 662 42 60 / 030 – 662 68 60 • E: info@fangamusow.nl • I: www.fangamusow.nl



Fanga Musow

Fanga Musow werd dit jaar gesteund door:



KINDERPOSTZEGELS
voor kinderen door kinderen



IJsselvliedt Gevaertsfonds



Fundatie Van den Santheuvel,
Sobbe

De Johanna Donk-Grote Stichting



Van der Hucht de Beukelaar Stichting



emmaus
IN UTRECHT

KSBW



VANBAAREN
Stichting

